

Hbs-verhaal.

Meneer Wessels van Wiskunde.

We hebben in de tweede klas van de Hbs in Coevorden een goede en geliefde leraar wiskunde.

Hij wint onze harten met de opmerking: 'Welnee, jullie zijn niet dom! Wacht! Ik zal het anders uitleggen!'

Dat zijn we niet gewend. We zijn gewend om van leraren op de kop te krijgen.

We zien meneer Wessels vaak samen met de Engelse lerares Dra Tjin A Dji. We noemen haar Dra.

De dag voordat ze op school komt, staat in de hal de mededeling: 'Morgen beginnen de lessen van de nieuwe lerares Engels, Dra Tjin A Dji!'

'Grappig hoor!' zegt ze.

Dra trekt het oog. Haar zwarte krullen, haar sprankelende ogen, haar knieën, haar mond met de rood gestifte lippen.

Vooraf de mond.

Hoe ze 'the' zegt met de tong tegen haar tanden.

Southampton! Thelonious! Mouth!

Thuis oefen ik voor de spiegel: Southampton, Thelonious, Mouth!

Ik zie meneer Wessels en Djin A Dji op de tennisbaan.

Iemand zegt: 'Hij is toch getrouwd? Hij heeft 2 kinderen!'

Een meisje uit klas 2 heeft ze zien zoenen bij het Stieltjeskanaal.

Een ander heeft gezien dat ze samen een matras vervoerden in de Lelijke Eend.

'Een school is een mierenhoop met duizend ogen,' schrijft A L Snijders.

Wanneer Dra Tjin A Dji in de klas vertelt dat ze het weekend naar zee gaat, ligt het op m'n tong om te vragen: 'Gaat meneer Wessels ook mee?'

Na de kerstvakantie zit de tijd er voor mevrouw Tjin A Dji op. Zo zegt ze het: 'Mijn tijd zit erop!'

Jammer maar helaas.

It's a shame, but there is nothing to do about it.

There... nothing, we doen onze Engelse lerares nog één keer na.

De affaire is voorbij.

Aan het eind van het schooljaar raken we ook meneer Wessels kwijt .

De nieuwe leraar wiskunde legt alles maar één keer uit.

Hij zegt: 'Als jullie het nu nog niet begrijpen, kan ik het ook niet helpen!'