

Hbs-verhaal.

Geschiedenis begint bij jezelf.

Van de geschiedenislessen van meneer Van den Heuvel komt nooit iets terecht.

Iedereen stelt hem vragen, die hij niet kan beantwoorden, want voordat hij een antwoord geeft, is er al een andere vraag gesteld.

Hij begint met de geschiedenis van het hier en het nu, hij is een goede verteller, maar niemand luistert.

Iedereen roept stil!, maar niemand is het.

De meeste geschiedenislessen beginnen met het verleden. Met de Grieken of met de Batavieren. Maar meneer Van den Heuvel vertelt wat hij het afgelopen weekend in Parijs heeft gedaan en wat hij in zijn jeugd in een Drents dorp heeft mee gemaakt.

Hij begint goed, maar hij is niet langer dan 5 minuten aan het woord.

Ik probeer wel eens wat.

‘Jongens, kom op jongens! Ik wil hier wat leren! Meneer! Vertelt u nog eens over die stad in Peru waar de mensen zijn uitgeroeid door de Spanjaarden?.. Machu Picchu?’

Machu Picchu!

Iedereen ligt in een deuk! De apenkooi komt op gang.

Meneer Van de Heuvel zit met z’n handen in het haar.

Hij gaat ten einde raad de klas uit. Even bijkomen, even zichzelf moed inspreken en daarna met een opgewekt gezicht achter zijn lessenaar gaan staan.

‘Waar was ik...’

‘Sigaretje gerookt, meneer?’

‘Kan ik verder gaan?.. Of doen jullie het liever zelf?’

‘We doen het ze-elf!’ brullen wij in koor!’

Het klinkt als: ‘Kruizig hem!’

Elke les eindigt met nablijven en strafwerk mee naar huis.

Soms blijven we wel met z’n tienden na en op de vraag ‘Wat hebben jullie gehad bij de geschiedenis?’ zeggen we: ‘Strafwerk!’

Dat strafwerk maken we niet, want meneer Van den Heuvel is het de volgende les al weer vergeten wat we hebben misdaan.

Hij heeft het ons al lang weer vergeven.

Op een keer raakt meneer Van den Heuvel in de war.

Hij weet het ook niet meer.

Hij gooit alle papieren die hij in zijn handen heeft, de lucht in, loopt de klas uit en meldt zich ziek.

Nee, hij komt niet meer terug.

Hij laat de ouders weten: ‘Het ligt niet aan die kinderen hoor, het ligt aan mij! De kinderen kunnen het heel goed zelf! Geschiedenis begint bij hen zelf, niet bij mij!’

Dan neemt de adjunct-directeur meneer Wessels ons onder handen.

Hij zegt: ‘Meneer Van den Heuvel blijft 3 maanden thuis! Jullie moeten het nu zelf doen!’

Eén: elke les krijg je 10 vragen, deze keer over De Franse Revolutie en de volgende les Nederlands-Indie!

Alles staat in je boek. Hier zijn de vragen!....Naam erop en na elke les bij mij inleveren!

Twee: de komende maand wil meneer Van de Heuvel de levensverhalen van jullie ouders en grootouders van jullie lezen. En dan van je overgrootouders. Ga maar met ze praten, schrijf maar op! Inleveren bij mij!

Wie het niet bevalt gaat maar weg, ik hoor niks meer!’

Wat moeten we?

We moeten even slikken.

We grijpen naar de boeken, we lezen, we zoeken, we praten met onze ouders en grootouders, we schrijven.

Het is voor het eerst een uur lang stil bij geschiedenis. Voor het eerst is een uur lang met geschiedenis bezig.