

Gedicht

Een haring in een kooitje.

Zet een haring in een kooitje  
voer hem trouw met vogelzaad!  
En dan wed ik dat die haring  
op den duur wel zingen gaat.