

(Foto van de stille tocht voor Luther King)

Deventer Verhaal.

Stille tocht voor Martin Luther King.

In het jaar van de Black Lives Matter (2022) vind ik een foto van Deventer jongeren, die een stille tocht houden, omdat dominee Martin Luther King is vermoord.

Het is 6 april 1968.

De jongeren zijn de vaste bezoekers van het Jongeren centrum De Zambar Brink 30. De foto is van Marc de Leeuw.

De stille tocht begint op de Brink bij de Waag.

Vanuit de Zambar klinkt de stem van Luther King.

I had a dream/but when I wake up, see you with me/ And you say: As long as I'm here/No one can hurt you/Don't wanna lie here...

Het schalt over de Brink.

De piepkleine mars van Washington komt in beweging. Over de Brink door de Bisschopstraten naar de Grote Kerk.

Er is geen pers, er zijn geen politieke partijen of leden van Amnesty, het is de zelfkant van de samenleving, dat met een onheilsbericht de straat op gaat.

De voorbijgangers kijken er van op. Dit kennen ze niet (het demonstreren staat in haar kinderschoenen) en de jongeren vinden ze vreemd volk. Toch staan ze even eerbiedig stil, zoals ze dat doen bij het voorbij gaan van een begrafenisstoet.

In de Grote Kerk leggen de demonstranten de krans met foto's omlijst door bloemtapijten op de trappen van het schip.

Na het zingen van 'We shall overcome' nodigt de dominee de jongeren uit om één voor één langs de foto's van Luther King te lopen. 'Alsof dat het graf is', zegt hij.

Na afloop is er koffie en broodjes kaas in de consistoriekamer. Alleen: er mag niet worden gerookt!