

(.) Paasboodschap.

Ik ben met de paasdagen in het Jopie Huisman-museum in Workum.

In de wereld van veldboeren, ijzerhandelaren en vissers steekt ineens een schilderstalent de kop op.

Iemand schrijft hem: ‘Je bent een koning, maar goddank één van het nederige soort. Voor zo’n koning hoef ik niet door het stof te gaan, want de koning ligt er zelf al in’.