

(.) Nooit meer oorlog.

Mijn dochter (toen 13 jaar) zit op de Vrije School Zutphen en doet daar mee aan een anti-oorlogs-demonstratie.

Zij heeft een spandoek met twee panlatten gemaakt.

Dat laat ze me zien, ze loopt ermee door de tuin, ik sta voor het raam.

Wanneer ze binnen komt, vraagt ze: 'Staat het?'

'Het staat heel goed', zeg ik, 'Alleen, weet je wat er staat? Er staat: Nooit-meer-oorlog-'40-'54!'

'Echt?!'

'Lees maar'.

Dat doet ze, ze slaat de hand voor de mond.

Dan zegt ze: 'Ik ga het toch echt niet overdoen'. Ze pakt de schaar, knipt de letters '40-'54 eraf en maakt het doek opnieuw met punaises aan de panlatten vast.

'Nooit meer oorlog, ook goed!'