

(.) Kerstavond.

Ik droom dat het kerstavond is.

Ik zit in mijn villa met mijn toegewijde vrouw en met mijn kinderen bij de open haard.

Ineens gaat de huisbel: klinkelingeling

Ik loop naar de voordeur en doe die open.

Ik weet niet wat ik zie: de stoep staat vol zwervers, vluchtelingen, zigeuners!

Ze steken hun hand uit, ze roepen: hombra, hombra,.. honger.

Ik zeg: Sorry mensen, niet thuis!, ik wil de deur met een klap dicht doen, maar de zwervers houden hun vingers om de deurpost geklemd, ze staan in de hal, ze lopen over me heen....

Ik roep: 'Zijn jullie helemaal van de pot gerukt!'

Dan gaat ineens een fel licht aan en zie ik cameramensen.

Iemand zegt: 'We zijn van de Man bijt hond van de NCRV. Wij filmen hoe gewone Nederlanders reageren op armoede en ellende. Mogen we deze opname gebruiken voor ons volgende programma?'

Ik zeg: 'Ben je gek, geen gesodemierter, opgerot!'

In huis, bij het haardvuur, denk ik: niet goed gedaan. Ik had tegen die zwervers moeten

zeggen: 'Kom maar binnen, eet m'n ijskast maar leeg'. Ik had tegen de Man bijt hond moeten

zeggen: 'Gebruik die opname maar, we leven in een vrij land'.

Niet goed gedaan!