

(.) Het mysterie van leven en dood.

Het mysterie van leven en dood werd me bij de entree van het elftal B1 van De Krimse Boys door een vriendje uit de doeken gedaan. Hij zei: 'Eerst schoppen ze je erin en over een tijdje schoppen ze je er weer uit'.