

(.) Geef Zwarte Piet een heldenrol.

Ik ben het met Mark Rutte eens: ‘Zwarte Piet is zwart, de naam zegt het al’.

Ik vind dat Zwarte Piet zijn identiteit moet houden, alleen: die identiteit moet meer glans en elan krijgen.

Black is beautiful.

Wanneer ik mijn zin krijg, maakt de anti-racisme-beweging van Zwarte Piet een held.

Tien jaar geleden gooide Piet publiekelijk zijn roe en zijn jutezak in het water en beloofde hij met de hand op zijn hart, dat hij geen kinderen meer mee naar Spanje zou nemen. Dat was een eerste stap.

Een tweede stap is dat Piet (en niet Sinterklaas) de cadeautjes geeft, de gedichtjes ondertekent en de kinderen in een korte toespraak een hart onder de riem steekt.

Ten derde: Piet gaat beter gebruik maken van zijn leeftijd (Young is beautiful), hij maakt zich populair met streetdance, acrobatiek, moeders een knuffel geven, op daken klimmen en voetballen.

Bij het NOS-Sinterklaasjournaal nemen ze de rapper Typhoon, de turnster Sanne Wevers en voetballer Justin Kluivert in dienst als Zwarte Piet.

Hoe meer Zwarte Piet een glansrol krijgt, hoe meer Sinterklaas naar de achtergrond verdwijnt. En dat wordt tijd, want Sinterklaas komt uit het verkeerde nest, Sinterklaas is de nieuwe scheldnaam voor de r.k.-geestelijke, die z'n handen niet kan thuis houden, Sinterklaas mag blij zijn, dat hij nog mee mag doen, dat hij Zwarte Piet de kadootjes mag aangeven en dat hij bij een liedje de maat mag slaan.