

(.) Boos.

Ik kom met mijn OV-fiets het station Nijmegen uit en stuit op een man die kwaad weg loopt bij een tiener, ik denk dat het zijn dochter is.

De dochter zegt: 'Kijk nou wordt ie boos, zie je wel!'.

Er is ook een moeder bij.

De moeder is ook kwaad op de dochter. Ze zegt: 'Zie je wel, zie je wel, je bent ook zo'n etter!'. En tegen mij (ze duwt het meisje naar mij toe): 'Hier meneer, ik heb hier een lastige puber voor u! Neem maar mee!.'

Ik stap op de fiets, ik zeg: 'Kom maar, spring maar achter op!'

'Ik kijk wel uit!' zegt het meisje, 'Ik ga nog liever dood!.'

Drie mensen boos, maar ik niet.