

(.) Apenheul.

Ik hoor het verhaal van een vrouw uit Rotterdam, die verliefd is op een gorilla in de Apenheul.

‘Het is gek’, zegt ze, ‘maar ik val voor die brede schouders, die sterke armen en die bruine ogen, vooral die bruine ogen’.

De vrouw gaat iedere week een keer naar de Apenheul. Ze weet haar man zover te krijgen dat hij een baan in Apeldoorn neemt; ze verhuizen.

Na een maand zegt ze: ‘Het wordt al minder, maar ja, nu wonen we in Apeldoorn, een saaie stad hoor, ik ken er niemand’.