

(.) Adam en Eva.

Bij haar in de auto op de achterbank, maken haar zontje en haar dochter een puzzel.

De dochter vraagt: 'Wat hoort er bij Adam?', ze legt daarbij de klemtoon op 'dam'.

'Rotterdam?'

De moeder vertelt over de eerste mensen op aarde. 'Je weet wel, de allereerste vrouw in die tuin, die stiekem een appel opeet'.

Glunderend roept haar zontje: 'Ik weet het: Sneeuwitje!'.