

Jongen met een bal

Ik loop over De Brink in Deventer, bij de fontein staat een jongen (9 jaar) met een bal onder z'n arm.

Hij kijkt wat mistroostig om zich heen, dan ziet hij mij!

-Meneer, woont u hier?

-Ja, ik woon hier om de hoek.

-Oh...Heeft u een kind?

-Nee, ik heb geen kind... Wil je met iemand voetballen?

-Ja.

-Je kunt ook met mij voetballen.. kom maar.

De jongen aarzelt, dan schiet hij de bal naar mij toe, hij zegt:

-Nou, vooruit dan maar!

© *Allard van Lenthe*