

**(.) Er spielt Hund.**

Ik ben in Neurenberg, ik ben op de fiets, ik zit op een plein wat uit te blazen.

Ineens rent er een 3 -jarig jongetje het plein op. Zijn moeder zit achter hem aan, ze kan hem niet te pakken krijgen, ze is te dik.

Het jongetje rent naar een man op een bankje even verderop, hij begraaft zijn gezicht in het bovenbeen van de man, hij bijt..

Ik zie het.

Au-auw, roept de man, hij grijpt naar zijn been.

Nu is de dikke moeder er ook. 'Entschuldigung', zegt zij. 'Entschuldigung,..Er spielt Hund'.

De man zegt: 'Aber auch ein Hund darf nicht beissen!'

Het jongetje is al weer weg, de moeder heft haar handen hulpeloos ten hemel.

'Was muss ich?!'

'Ja, was muss ich!