

(.) Dorrestein.

Willem Wilmink is in Veenendaal met Hans Dorrestein wezen stappen. Dat ging niet zonder problemen, want Hans was depressief en dat werd door de drank steeds erger.

Wanneer ze bij sluitingstijd naar huis gaan en de deur van het café Floors in Veenendaal uit komen, komt de Turkse buurvrouw van Hans gillend op hen af. Ze zoekt bescherming, want ja hoor, ze wordt achterna gezeten door een Turkse man met een pistool in de hand.

Willem Wilmink vlucht het café in, maar Hans loopt in de richting van de Turkse man. Hij zegt: 'Schiet mij maar dood. Ik wil toch al dood!'

Verbouwereerd draait de Turkse man zich om en loopt weg. Hans loopt achter hem aan: 'Doe maar hoor, schiet mij maar dood'.