

(.) Anton Koolhaas.

Dit is een verhaal uit 1969, ik woon in Amsterdam in de straat van Anton Koolhaas, de schrijver van de dierenromans.

Koolhaas schrijft één keer per jaar een boek, dat schrijft hij met kerst en oud en nieuw.

De rest van het jaar loopt hij er mee rond, hij bedenkt het, hij legt het vast in zijn hoofd, met zinnen, komma's, punten en al.

De laatste week van het jaar sluit hij zich op en gaat hij er voor zitten. Hij schrijft op een typemachine en tapet zijn vingers met hansaplast in, omdat hij anders door het urenlange typen wondjes aan die vingers krijgt.

Er hangt een briefje aan de voordeur. 'Niet thuis' staat er.