

## **Kapotte fietsen.**

Kapotte fietsen aan roestige kettingen,  
gebroken sturen in de regen buiten.  
Er zou een weeshuis moeten zijn  
voor al die dingen die niemand meer wil.

September herinnert juli eraan  
dat het tijd is om afscheid te nemen.  
De zomer is voorbij, onze liefde zal blijven  
net als oude kapotte fietsen in de regen.  
Kapotte fietsen.  
Zeg het niet tegen mijn ouwe lui.  
Er zijn een hele boel speelkaarten  
tussen de spaken gestoken.  
Als geraamtes neergelegd in het gras:  
het ene wiel wil niet meer draaien  
zonder het andere.

Alle dingen die je me ooit hebt gegeven  
zullen voor altijd blijven  
al zijn ze kapot, ik doe ze niet weg.

**(Vertaling van Broken Bicycles van Tom Waits)**